

Maidentrip Ziekenboegboeg (Kim 2009)

Eigenlijk staan we altijd zelf aan het roer van ons leven. de symboliek van het kabbelende water, nagenoeg geen wind en de stralende zon die dag maakte het voor mij dat ik dacht a "this is it", dit is mijn verdienste, hier heb ik voor gevochten. Soms willen mensen een wild bestaan woeste golven, soms komen woeste golven onverwachts en niet gepland, dan verlang je echt naar een kabbelende zee stralende zon en hele hele lieve mensen om je heen, en ook al heb ik net als iedereen geen garanties voor de toekomst, wat heb ik geluk en wat geniet ik van elke dag! En wat heb ik genoten op die bijzondere eerste vaart van de "Ziekenboegboeg". Wat een superinitiatief is kapitein voor een dag!

Voor mij voelde het als een afsluiting van een heftige periode. Ik heb LCH dat is een auto-immuunziekte die bij mij mijn longen aantast. Vorig jaar zagen mijn longen eruit als gatenkaas zeg maar. In december heb ik een klaplomg gekregen en na 8 dagen ziekenhuisopname en ik weer thuis was, bleek op mijn controlefoto dat ik wederom een klaplomg had. Hierna ben ik 1 dag voor kerst geopereerd, mijn long bleek op vier plaatsen geklapt, ze hebben de blazen weggeknipt, dichtgeniet en mijn longvlies opgeschuurd zodat deze door middel van mijn bloed zou vergroeien met mijn borstvlies. Hierdoor zou de kans op herhaling tot een minimum worden beperkt (voor mijn rechterlong dan) Daarna kon mijn revalidatie beginnen.

Sommige mensen willen misschien niet meer geassocieerd worden met ziek zijn op het moment dat ze herstellende zijn (zoals ik) of compleet hersteld zijn. En daarom zich niet opgeven voor kapitein voor een dag. Ik kan het alleen maar toejuichen, geef jezelf een cadeautje, maak een symbolische dag om je herstel te vieren, niet om je ziek zijn te herinneren maar vier je kracht je liefde en het feit dat je met je dierbaren er bovenop probeert te komen. Ook mijn ziekte maakt mij mede tot wie ik ben, het hoort bij mij en het vormt mij. Het is alleen mijn keuze of mij dat negatief of positief vormt. Ik sta graag positief in het leven, ik ben ervan overtuigd dat dat ook je herstel beïnvloed. Mabel mag ik je bedanken voor een fantastische dag en je alle geluk en succes wensen met de ziekenboegboeg voor nu en in de toekomst. Ai Ai Captain!

Kimm Mulder-van den Heuvel

