

Kapitein ANGELA (Juni 2014)

Enige tijd geleden ben ik via Facebook een berichtje tegengekomen over het meevaren met Ziekenboegboeg, wat een bijzondere ervaring leek mij dat, om even alle zorgen rondom de brandwonden opzij te zetten. Ik heb uit enthousiasme gelijk een bericht geplaatst en wat bleek, al snel kreeg ik bericht dat ik mee mocht; wauw wat gaaf!! Dat had ik niet verwacht. Na een datum afgesproken te hebben mocht ik meerdere mensen meenemen, dit zijn mijn vriend Stefan, m'n vriendin Cinderella en haar man Bart, ik heb hun gekozen omdat zij mijn beste vriendin is maar ook omdat Bart ook



brandwonden heeft.

Zondag 8 juni was het dan zover, we gaan meevaren met Ziekenboegboeg. In IJburg aangekomen hebben we kennis gemaakt met Mabel De Vries en Frederik allebei erg spontaan en gezellig. In de ochtend was het nog even bewolkt en wat regen maar zodra we het water op gingen trok alles open en begon het zonnetje te stralen. We mochten zelfs allemaal even het roer

overnemen, erg leuk om te doen. We hebben met allemaal genoten van deze dag, van de gastvrijheid en de gezelligheid die er heerste. Ik wil jullie bedanken dat we vandaagmee mochten varen en jullie ons een onvergetelijke dag hebben gegeven.

Liefs Angela Vagevuur

