

Kapitein voor een dag (Gerard juli 2012 & 2013)

Mijn naam is Gerard en heb een hersenbeschadiging opgelopen bij hartstilstand in 2004. In 2006 kreeg ik een 2e hartinfarct.

Altijd ben ik al groot fan geweest om op het water te bivakkeren en de wind door je haren te laten wapperen. 't liefst had ik zelf een zeilbootje gehad maar het is er nooit van gekomen. 'n drukke verantwoordelijke baan en de zorg voor mijn gezin gingen voor. Als de mogelijkheid in het verleden zich wel eens voordeed genoot ik van zo'n uitstap op het water. Nu wil het toeval dat mijn vrouw las over "Ziekenboegboeg" het initiatief van Mabel. De instelling waar ik verblijf had geen probleem met het feit dat ik samen met Mabel en mijn vrouw het water op zou kunnen met haar prachtige zeilboot "Dreamcatcher", even omgedoopt tot "Ziekenboegboeg".

Dit geschiedde afgelopen weekend en heb o.a. als kapitein van het schip de dag van mijn leven gehad. (zie mijn foto.)

Trots sta ik aan het roer en geniet met volle teugen van deze aangeboden zeiltocht op het IJsselmeer. Mabel, je bent onbetaalbaar en ik zal dit moment koesteren. Je doet bijzonder goed werk en wil je nogmaals ontzettend bedanken hiervoor. Graag wil ik ook haar grote inzet en liefde voor het water onderstrepen en dat er maar vele andere gasten van haar aanbod genieten.

Voor ons was het ook een grote eer met je mee te mogen. Alle succes voor de toekomst toegewenst.

Hartelijke groet,
Gerard (juni 2012)



Bericht van Mabel : In juli 2013 mocht ik Gerard en zijn vrouw Wilma opnieuw verwelkomen aan boord. Dit keer genoot hij nog meer, want het weer liet toe om lekker vaart te maken en schuin te gaan. Dat vond hij prachtig. Hij stond te glunderen.

In november 2013 bereikte ons het trieste nieuws dat Gerard was overleden en tijdens zijn condoleance stond de foto van hierboven van zijn zeiltocht. Een groter compliment konden wij ons niet voorstellen. "Kapitein Gerard", het was een voorrecht je aan boord te hebben.